

Vertrek bij **Zum Blauen Bock**.

Steek de weg over en ga rechtsaf het fietspad op. Na 300m de eerste weg rechtsaf (Boerdiek). de weg vervolgen. Aan uw linkerhand ziet u meerdere jaknikkers, die sinds 1942 olie uit de grond pompen.



Op de T-splitsing gaat u rechtsaf (Zum Sternbusch).

U ziet nu aan uw linkerhand de buizen waarmee de olie vervoerd wordt naar de olieraffinaderij ongeveer 50 km verder op Duitsland in.

Bij de eerste weg gaat u linksaf.(Zum Sternbusch) meteen links ziet u een schuilhut. Ongeveer 2 km verder steekt u de brug en de verkeersweg over, en vervolgt u de weg rechtdoor. Na 2 km bij de viersprong rechtdoor (Kaveldiek) gaan.

Aan uw linkerhand ziet u een stukje bos met veen als ondergrond. Even verderop ziet u hoe het veen ontgonnen wordt. Dit gebeurt door het bos te kappen en het veen van de bodem te schrapen en op lange bulten te verzamelen. Daarna wordt het veen met vrachtauto's naar de fabriek gebracht.



De weg gaat over in een grindpad, deze volgen tot aan de T-splitsing.

Bij de T-splitsing ziet u aan de overkant een akker waar boekweit (Buch-Weizen) verbouwd word. De eerste kolonisten gebruikten dit gewas rond het jaar 1800 om er pannenkoeken van te maken, de z.g. Jan Hinnerken pannenkoeken. Dit was hun enige en dagelijkse kost met weinig vitaminen en dus niet zo heel gezond. Er was veel geweld tussen hen en meestal werd dit veroorzaakt door drank en verveling.

Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf.

Na 2 km, vóór het kanaal rechtsaf.



U ziet u de fabriek waar het veen verwerkt wordt tot compost en tuinaarde.

U vervolgt de weg met aan uw linker hand het kanaal.

Dit kanaal werd 100 jaar geleden gegraven om het veen te kunnen vervoeren naar de bewoonde wereld zoals Coevorden, Emmen en zelfs naar de stad Groningen.

Aan het einde van de weg rechtsaf(fiets/voetpad), na 50 m links het bruggetje over.

## Mooie afwisselende

## Wandel/fietsroute

15 km

Veel plezier gewenst door Jan en Leentje Hoes - eigenaren van "zum blauen Bock" te Osterwald

Aan uw linkerhand ziet u de kerk, die in 1850 door de koning Georg van Hannover geschonken is aan de inwoners van dit dorp. Als dank hebben de inwoners van dit dorp de naam van deze koning aan hun dorp gegeven. Het dorp heet nu Georgsdorf.



Na het bruggetje gaat u rechtsaf en na 2,2 km linksaf (Zum Sternbusch) meteen einde links. Weg rechtdoor vervolgen. Na de Schützhutte rechtsaf, vervolgens eerste weg linksaf. U ziet dan weer de jaknikkers. Aan het einde

van de weg de verkeersweg oversteken

en linksaf het fietspad op.

Na 300 m bent u terug bij Zum Blauen Bock.



## Wie is Dr. Johan Picardt?



Dr. Picard is de man die van de graaf van Bentheim opdracht had gekregen om het grote veen gebied onder zijn leiding te ontginnen. Deze man was zowel arts als dominee en heeft vanaf Coevorden het gebied ontgonnen. Dr. Picard heeft ontdekt dat je ook uit turf een medicijn kunt maken, zoals Norit, om van de diaree af te komen.

Het Picardkanaal naar Coevorden is naar hem genoemd.

